

אפריון שלמה

המרכז הרוחני

לע"נ משה בן רחמה לע"נ אלברט אברהם בן חנה
לע"נ מרים בת אסתר לרפואת אבלין בת גורג'יה
לרפואת שלמה בן מרים הי"ו



הכל קצוב

"דבר נא באזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב... ויתן ה' את חן העם בעיני מצרים וישאלום".
אני לא מבין, בני ישראל נמצאים במצרים כבר 210 שנים...
"ויוקצו מפני בני ישראל", אומר רש"י כקוצים היו בעיניהם!
הם לא יכלו לסבול את עם ישראל והם רדו בהם בפרך...
ופתאום הם נהיו אוהבים... בני ישראל נושאים חן בעיניהם עד
שהם נותנים להם את הכלים הכי יקרים בבית...
לגיסתו הוא לא הסכים לתת את צלחות הזהב שלו, אז עכשיו
למויש'לה הוא מסכים לתת!
ובכלל, למה הקב"ה סיבב שהמצרים ישאלו לבני ישראל את
כליהם? הוא לא היה יכול לצוות את בני ישראל פשוט לקחת
אותם בעל כרחם של המצרים? יותר הגיוני שבני ישראל יבזזו את
המצרים... אז מה הולך פה?
אומר ר' חצק'ל לוינשטיין: הקב"ה רצה ללמד אותנו פרק בהלכות
אמונה...
השנאה שמישהו שונא אותך, או האהבה שמישהו אוהב אותך...
חן או קוץ, זה הכל ביד הקב"ה!
אומר דוד המלך: "הפך לבם לשנוא עמו"... הקב"ה הפך את לבם
של המצרים לשנוא את העם שלו... את בני ישראל.
ועכשיו, אחרי 210 שנים של קוצים...
אחרי שהמצריים סבלו כבר תשע מכות...
בדיוק עכשיו פתאום נהפך לבם לאהוב את עם ישראל!!
אין בזה שום הגיון! ולמה הקב"ה עשה את זה?
תדע לך, שהחן והאהבה זו לא סיבה טבעית, אלא זה הכל כפי
הכוונה העליונה!
אומר המדרש על מכירת יוסף: "כשרצית נתת בלבם לאהוב,
וכשרצית נתת בלבם לשנוא".
מכל העובדים, הבוס נתן דווקא לך את התפקיד שרצית...
מכל הילדים בחיידר, המלמד מתאכזר דווקא לבן שלך...
אף אחד לא שונא אותך או אוהב אותך מטבע העולם...
אין כזה דבר! פשוט כך גזר הקב"ה!
"קדש לי כל בכור", למה כל הבכורות נעשו קדושים?
כי בעת שהיכה ה' כל בכור במצרים, היה פחד וצער גדול לבכורים
היהודים... הם פחדו שגם הם ימותו. וכנגד הצער הזה, הם זכו
לקדושת הבכורה.
אומר הסבא מקלם: באמת, לכל בני ישראל היתה עוגמת נפש...
כולם חוו את תשעת המכות... צפרדע... ערוב... חושך...
כולם פחדו שזה יגיע גם אליהם, והיה להם צער נורא מכך...
ולכן מחמת אותו צער הם זכו "קודש ישראל לה"..."
אבל הבכורות, שהיה להם תוספת צער של מכת בכורות, קיבלו
תוספת קדושה כנגד אותו צער... "קדש לי כל בכור!"
כל צער, כל עגמת נפש, כל שמחה או קדושה... הכל קצוב מלמעלה!

הכל בשכל

"וה' היכה כל בכור בארץ מצרים".
אומר היבית עין: "המחשבה נקראת בכור, כי היא הראשונה
לכל דיבור או מעשה. ועיקר העבודה לתקן את המחשבה".
הבת שלו עזבה את הסמינר, הלכה לעבוד כמלצרית במסעדה.
מה אתה חושב? איך אתה מתבונן בשכל שלך על זה?
אל תגידו בקול רם...
אבל אדם שמתקן במחשבה שלו חושב: ה' תודה רבה!
זה הכל בעוונות שלי... במקום לעשות אותה משותקת, עשית
אותה מלצרית... איך אתה מתמלא עלי ברחמים... תודה!!!
זו מכת בכורות!
אם אדם מתקן את המחשבה שלו, ויודע שכל מה שה' עושה
איתו, זה הכל רחמנות של ה' עליו... ככה יוצאים ממצרים!
ככה אדם יוצא מכל מצרי הגוף והנפש שלו...
כל עבודת ה' של היהודי מתמקדת במחשבה...
"איזה מסכן אני... איזה אומלל אני... איך אכלתי אותה...",
או "כמה טוב אתה... כמה אתה מרחם עלי... כמה חסד...".
עם ישראל לא האמין שכל מה שה' עושה איתם זו רחמנות
אחת גדולה...
כשהמצרים עינו אותם ומיררו את חייהם... הם ראו שחור.
כששחטו להם את הילדים... כשזרקו להם את הילדים
ליאור, או לתוך הטיט... הם לא האמינו שזו טובת ה'...
עד שהגיעו למכת בכורות.
כשהגיעו לתיקון עיקר חשיבות האדם, שהיא המחשבה, אז
עם ישראל יכלו להתעלות ולהבין שכל מה שעבר עליהם, הכל
היה לטובתם... הכל היה רחמנות אין סוף של השי"ת...
ואז, ורק אז, הם יכלו לצאת ממצרים!
ברגע שהמחשבות של האדם משתנות... כל המציאות שלו
משתנה!
הסבתות תמיד אומרות: "תחשוב טוב – יהיה טוב!". למה?
כי הם יודעות שהמחשבה של האדם, יוצרת את המציאות!
אדם אחד עשה ניתוח לייזר בעיניים...
במקום לתקן לו את הראיה, הם שרפו לו את הרשתית...
כל הראיה שלו התעוותה... עשו לו שוב פעם ניתוח, ולא
הצליחו לתקן. מה האדם הזה חושב?
ה', למה עשית לי את זה? אני לא יהודי טוב? אני קם כל בוקר
להתפלל, אני שם צדקה כל יום, אני מברך לפני האוכל. למה?
אבל אם הוא ישכיל להבין שזו רחמנות של ה' שהשאיר אותו
רואה בעין אחת... הוא עוד יצא מהמצרים שלו! הכל בשכל!

הדלקת גרות: 16:32
נץ החמה: 06:31
צאת שבת: 17:48
צאת שבת ר"ת: 18:25

הפינה הרגישה

ר' עקיבא הלך בדרך, ביקש להיכנס לעיר אחת ולא נתנו לו... טוב, הוא החליט ללון בשדה. את החמור הוא קשר לעץ, את התרנגול הוא שם לידו, והדליק את הנר... באה רוח וכיבתה את הנר. הגיע חתול וטרף את התרנגול. הגיע אריה... והחמור זכרונו לברכה. שואל הבן איש חי: רבי עקיבא, נמצא לידך אריה... עידו הנביא נטרף ע"י אריה... נח קיבל ממנו ביס... לאף אחד אין ביטוח מקיף אריות... אז למה אתה לא מדליק שוב פעם את הנר? אולי האריה עוד כאן...? אולי צריך לומר וידוי...? אומר הבן איש חי: לנו זה קשה להבין... אבל לר' עקיבא לא קשה בכלל... הוא חי עם תחושה תמידית, שאם אבאליה שבשמיים מכבה לי את האור, מי אני שאדליק בחזרה! אנחנו רואים רוח שמכבה את האור... אבל ר' עקיבא רואה את בורא עולם מוריד את השלטר! נו, ומה ההמשך? באותו לילה הגיעו גייסות לשבות את כל יושבי העיר, ור' עקיבא ניצל. למפרע התברר שהחושך המפחיד, היה אור גדול! הרוח שכיבתה... החתול שאכל... האריה שטרף... כל אלו בעצם היו פרוז'קטורים עצומים שהאירו על ר' עקיבא והצילו את החיים שלו! אדם הולך עם רשימה של דברים, והוא בטוח שהוא לא יכול בלעדיהם... הוא חייב רכב חדש... הוא חייב לעשות שיפוץ... הוא חייב לקבל את התפקיד הזה... הוא חייב! אבל האמת היא שכל אלו הם מוקש בשבילו! אתה בטוח שאתה צריך את השידוך הזה... אתה משוכנע שאתה חייב להספיק ולעשות... יהודי יקר, תנוח. אתה לא חייב כלום... להשתדל ולרצות מותר, אבל אתה לא חייב! תשחרר לחץ.

צדיקים

רבנו ניסים מויאל זצוק"ל



סיפר הגאון רבי דוד בירדוגו שליט"א (המשמש כדיין) על ההערכה העמוקה והמיוחדת של אביו הגאון רבי רפאל זצ"ל לגאון המנוח, שאביו זלה"ה היה בין הבוחנים וכאשר ראה לפניו את בחור ר' ניסים ראה שהוא נבדק מהבחינה וכמעט שלא הוציא הגה מפיו מלחץ של גדולי הדור שבחנו אותו, החל רבי רפאל להרגיעו במילים רכות ושוחח עימו בעניינים אחרים ותוך כדי כך הבין רבי רפאל שמדובר בכלי מחזיק ברכה שידועותיו עצומות, והחל לדאוג לו ברוחניות ובגשמיות, ודאג לארחו בביתו ולהלבישו לפי כבודו, בביגוד חדש בצורה מכובדת ויאה לכבודה של תורה, הראויה לתלמיד חכם. חתנו הרה"ג ר' ישראל נח

ברגר שליט"א, מגדולי מזכי הרבים, סיפר סיפור מדהים על בתו שבהיותה כבת שלושה חודשים הגיעה ל"ע עד שערי מוות, מצבה הרפואי הסתבך בעקבות טעות אנוש. כך סיפר הרב ברגר, "בכל פעם ששאלתי את הרופאים מה מצבה הבריאותי של הבת, הם התחמקו מלהשיב לי תשובה ברורה. אולם עצם העובדה שמספר רופאים היו סביב מיטתה זמן רב והם התייעצו ביניהם, העידה על מצבה החמור. כשפניתי לאחד מהרופאים וביקשתי שיאמרו לי מה מצבה הבריאותי, השיב לי הרופא: 'אתה רבי, תתפלל לרפואתה'. הבנתי שאם רופא שלמד רפואה במשך שנים אומר לי להתפלל לה' והוא אינו סומך על ידיעותיו הרפואיות ויכולתו להציל חיים, אות היא כי המצב חמור ביותר". הרב ברגר הלך לביתו ופתח בתפילות ובכיות נוראיות. כשראה אותו חותנו, רבינו הגה"צ הרב ניסים מויאל זצ"ל, שאל אותו: "מה קרה?". כשסיפר לו הרב ברגר על מצב הבת (נכדתו של רבינו), אמר לו הצדיק כי יגיע אליה בעז"ה לבית הרפואה במוצאי שבת. ואכן, במוצאי השבת הגיע רבינו ובכה רבות ליד מיטתה על שלומה ורפואתה של הילדה. הרב ברגר בראותו כל זאת פנה אליו ואמר: "אתה מפחיד אותי". לאחר מכן פנה רבינו ואמר: "אל תדאג, בעז"ה הילדה תהיה בסדר גמור". כשתהה הרב ברגר לפשר הקביעה נענה כי אם יש בליבו אמונה הרי שהילדה בריאה. הצדיק הרב מויאל סיפר שבלילה בכה והתפלל והנה רואה הוא את מרן חכם רבינו יוסף חיים זצוק"ל (בעל ה'בן איש חי' זיע"א). רבינו נישק את ידו וביקש ממנו להבטיח שהילדה תהיה בריאה ואכן זכה להבטחה שכזו. בשעה שמונה בבוקר קראו לרב ברגר בבית הרפואה ואמרו שהם לא יודעים מה קרה אבל יש שמונים אחוז שיפור במצב הילדה. בשעה שלוש בצהריים באותו היום כבר קיבלו מכתב שחרור מבית הרפואה. רבי משה ברזילי ז"ל, היה במשך שנים מקורב לרבינו, בשנים האחרונות הוא חלה ל"ע במחלה הארורה, והרופאים לא הותירו לו הרבה סיכויים. רבי משה ניגש למורו ורבו הרב מויאל וביקש את ברכתו. לעיני התלמידים אמר הרב: "כל עוד אני חי, גם אתה תחיה". כך שרד רבי משה ז"ל כמעט שנתיים את המחלה הארורה. לאחר פחות מיממה שרבינו התבקש לבית עולמו, הלך רבי משה לעולמו, כפי שהבטיח הצדיק.

בס"ד
'דעת זקנים' הינו יקב בוטיק המייצר יין ברמה הגבוהה ביותר מענבים מובחרים ביותר מכל אזורי הסלתא שבארץ ישראל. היין מתיישן בחביות עץ אלון צרפתי משובחות, ומאופיין בטעמים ארומתיים מתקתקים, גוף מלא ומאוזן וסיומת חלקה ונעימה להפליא. **ייחודיות היקב היא שהיין נעשה בו בקדושה כמפורש בזוהר הקדוש (שמיני מ.) שכל השפע הנמשך לאדם ולעולם תלוי באופן עשיית היין.**

אז איך אנחנו מכינים יין בקדושה?

קודם כל היין נעשה רק ע"י אברכים יר"ש | כל האברכים טובלים במקוה טהרה לפני העבודה ביקב | אף אדם לא נכנס ליקב מלבד העובדים בו | היין נעשה לשם מצוות קידוש, הבדלה, עונג שבת ויו"ט, ארבע כוסות, פורים, ברית מילה, חופה וקידושין כמבואר בהקדמת הגר"א לתיקוני הזוהר | גוי לא ראה את היין כחומרת השליה הקדוש והבן איש חי | מעשר ראשון חולק ללויים בפועל | לא מבושל | בקבוק חדש ללא חשש חילול שבת | ברכתו 'הגפן' אף לדעת הרמב"ם.

כי הקדושה עושה את שלה, מספיק רק לטעום כדי להבין...

להזמנות: **ירושלים / בית שמש: 0527-692603** **בני ברק: 050-3337360**
ביתר עלית: **055-9535595** **חיפה: 0527-654417**

גא לא לקרוא בשעת התפילה

בס"ד

דעת זקנים

רוצה לענג את השבת בין הכי מהודר שיש?

רוצה להפתיע את כולם ב'שבע ברכות'?

בהשגחת הבר"ץ הרב יעקב חיות

העלון טעון גביזה