

זמני השבת

הדלקת נרות

19:02

צאת שבת

20:05

רבינו תם

20:37

מחשבות על שבת

עלון
508

עורך העלון: גדב אלהדיף

שבת פרשת צמור

מתוך עלון משולחן שלמה

הגאון רבינו שלמה יהודה בארי שליט"א
הגאון הינוקא



שלוות הנפש

הרב יהודה שוילי שליט"א

ההודאה היא תוצאה מהאמונה

וע"י האמונה בה' שהאדם מאמין שאין טבע בעולם כלל כמ"ש הרמב"ן (פר' בא) אזי האדם מתבונן בכל מה שנתן וחסן אותו ה' יתברך שהכל הם ניסים, ואף מה שנראה כדבר טבעי כמו הנשימה וחוש הטעם והריח וכו' אינם טבע כלל אלא נסי נסים, אז מתעוררת בלב האדם תחושה של הכרת הטוב והודאה לה' יתברך על כל הטוב שנותן לנו מאוצר מתנת חינוך, כי לא מגיע לאדם כלום מצד הדין, ואף כל המצוות והמעשים הטובים שהאדם יעשה אינם שווים אפי' טובה אחת שנותן לנו ה' כמ"ש רבנו בחיי בחובות הלבבות (שער הבטחון פ"ד ד"ה ואין ראוי).

וככול שהאדם מאמין יותר ובוטח יותר בה' כך ההודאה שלו תהיה יותר גדולה. ויש גם דרגות בהודאה וכפי שנביא במאמר הבא.

מתוך ספרו של הרב 'שלוות הנפש' שעתידי לצאת לאור בעזה"י.

רוצים להקדיש את הספר להצלחה או להבדיל לע"נ. חייגו 077-4017828 והשאירו את פרטיכם בשלוחה 6.

הקדשת השבוע

לרפואת מו"ר הגאון
הרב דוד שלום בן ויקטוריה

הקב"ה חלל, בכדי שיוכל אורו יתברך להאיר לנבראים בצמצום במקומם. וחלל זה הוא הסתרת אורו יתברך ממקום הנבראים באופן שלא יוכלו להשיגו אלא על ידי אותיות התורה. וזהו סוד מיעוט הלבנה שהיא דוגמת השכינה הקדושה, שמסרה את עצמה על מנת לבוא לסוף ותכלית מחשבתו ורצונו של הקב"ה, שהוא גילוי אורו יתברך בציור אותיות התורה על ידי עסק התורה של נשמות ישראל. כי הלבנה מאירה בלילה, שהוא עת זמן המרמז על הסתרת אור ה', והסכמת הלבנה וירידתה להאיר בזמן כזה, הוא ענין מסירות הנפש להאיר את אור ה' במקום הלילה והגלות, לכך בדור זה שהחושך יכסה ארץ, כל לימוד נחשב במעלה מאוד לפני ה' ב"ה, כי בכל לימוד צריך למסירות נפש כלימוד התורה בלילה.

וזהו סוד הכנסת אורחים. כי כאשר אין בית מקדש, אין שורה אור התורה בירושלים ויוצא ממנה להאיר בכל העולם כמ"ש בישעיהו (ג, א) "כי מציון תצא תורה", וכעת אשר נמצאת השכינה בגלות מחוץ לביתה, נעשה העוסק בתורה למדרגות 'מלון' ו'אכסניה' לשכינה (שהם ב' מדרגות כמובא בהקדמה לתיקוני"ז בדף ב ע"א), וכל מה שימשך השראת השכינה בבית המקדש השלישי, זהו מכח מה שעשינו מקום לשכינה בגלות והלילה, והיתה תורת האדם בבחינת אכסניה לשכינה הקדושה, כי היו אותיות תורתו מלאים באור ה'. וזהו שאמר רב יהודה בשם רב במסכת שבת (בדף קכז ע"א) גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, כי כל מה שנזכה לעתיד להקביל פני השכינה בבית המקדש, הוא מכל המסירות נפש בלימוד התורה בלילה, שהוא ענין הכנסת אורחים והמעון לשכינה הקדושה בעת הגלות.

ההקדשה הנרכזית:

לעילוי נשמת:

הרב אורי וזהר בן גולדה זצוק"ל
אסתר בת גייל. שם טוב בן אסתר ז"ל
הרב חיים אבישלום הכהן בן בלנקה
אשר מסעדי בן עזיזה

לרפואה שלמה:

מו"ר הרב ישראל מאיר יוסף בן אסתר, מו"ר הרב דוד שלום בצירי בן ויקטוריה, שיהיה בת אביביל אלה, הרב בנימין דוב בן סימה. זכריה בן אפרים, אברהם אלברט בן בלינה, משה בן בלינה לרפואת הרבנית פינא צפורה בת הדסה. אסף בן מרים. מרים בת אסתר. אביב ואוראל שיזוב לזרע קודש בר קיימא. להצלחת אייל אליה ומשפחתו היו. העלון מוקדש להצלחת עם ישראל ברוחניות וגשמיות ולגאולה שלמה בקרוב שלמה בקרוב אמן

הנה עסק התורה הוא תיקון להכל, ובלא התורה אין לאדם דבר בידו. ובאמת עיקר התשובה היא עסק התורה, וכל מה שאדם עושה תשובה ביוזמו ותחנון, אינו אלא מה שהולך בכח התורה להאיר באורה את מקומות החשוכים שבו, ומגלה ומשיב את התורה למקומה.

והנה כפי שראשית התחנון הוא במסירות נפש כמובא בדברי רבינו האר"י (בשעה"כ נפילת אפים דרוש ב), וכמ"ש (תהלים כה, א) "אליך ה' נפשי אשא", כך ראשית עסק התורה, שהיא מהות התשובה, הוא מתוך מסירות נפש. ובזה נעשים ד' אמותיו כמזבח, וכל תורתו היא ככלל הקרבנות כמובא במסכת מנחות (בדף קי ע"א). וכשם שראשית העבודה בקרבן היא בסמיכה ויודיו, שהוא מסירות נפש בכל כוחו, כך הוא בעסק התורה, שתחילת העסק בה הוא על ידי מסירות נפש בכל כוחו.

וענין המסירות נפש הוא, שמבקש הקב"ה כביכול מהאדם שיעמוד בניסיון כמובא בתנחומא (וירא כב), וזהו בכדי לסתום את פי השטן העתיד לקטרט על כל הטובות הנצחיות שמכין ה' ב"ה לאדם על ידי כל אות שהוציא מפיו בעסק התורה. וכך הוא בתחילת הלימוד, שכביכול מבקש הקב"ה מהאדם לילך אחר התורה והלימוד במסירות נפש בלא שתאיר לו התורה בתחילה, והוא בכדי לסתום את פי המקטרט על כל הטעם הנצחי שמשגיג האדם לאחר שהכניס את עצמו בלימוד התורה. וכל העריבות והמתיקות שמשגיג האדם בתורה, וכל הנצחיות ומעין עולם הבא שיש לאדם בלימוד התורה, הכל עומד על המסירות נפש שהלך בה בתחילה כאשר ניגש אל התורה מתוך מסירות נפש.

כי על ידי עסק התורה נמשך אור ה' ב"ה בעולם, מה שלא היה קודם לכך, וזהו משום שאותיות התורה הם הכלים להשראת אור ה' ב"ה ואי-להותו באותיות התורה. כי זהו כלל, שכל שפע הנמשך בעולם צריך הוא לכלי, ובמתן תורה ניתנה לנו היכולת לבוא לקרבת הבורא במדרגה של ציור האותיות, שהוא צמצום אור ה' ב"ה עד שיוכל כל נברא להשיג את הדבקות בבורא במקומו וכפי מדרגתו אשר יהיה בה, ולכך לאחר שניתנה התורה, אין אדם מישראל שאין לו את האפשרות והדרך להכיר ולידע מהבורא ב"ה. והנה קודם שנמשך בעולם ענין ציור האותיות, פינה



קאוציינג בפרשה

הגאון הרב יצחק לסרי שליט"א

רב קהילת תהילת יצחק פלורידה ארה"ב
וגדריך קאוציינג על פי ההנהגות

אדם שרוצה להגיע להצלחה בדבר מסוים ואין לו מוטבציה, אין חשק. אין התלהבות מה אפשר לעשות? לחזור לסטייט שהיינו לפני כן איך עושים זאת?

עוצמים את העיניים ונזכרים ברגעים גדולים שהיו לנו בחיים.. רגעים שאנחנו גאים בעצמינו. רגעים מרגשים או עוצמתיים שאנחנו אסירי תודה עליהם..

ברגע שאנחנו נזכרים באותם רגעים -הסטייט (המצב רוח) שלנו משתנה ואז אנחנו מקבלים שוב את אותה עוצמה ומוטבציה להאמין בעצמינו שוב. ואז נוכל להשיג את מה שאנחנו רוצים להשיג עם חשק והתלהבות.

זהו בדיק המסר מהפרשה: התורה אומרת-אמור אל הכהנים ואמרת אליהם.. למה פעמיים-אמור ואמרת? רש"י כתב: : להזהיר גדולים על הקטנים בפשטות הכוונה שהגדולים יתנו דוגמא לקטנים אבל אפשר לומר שהמילה "להזהיר" מלשון זוהר אם אדם נמצא במקום של עצבות, פחד, וביבלול. יכול לעשות שינוי מידי שיעזור לו לצאת מאותו מצב. ואיך? כשאדם יזכר בזמן שהיה לו גדלות מוחין -כשהיה בשמחה, שייזכר בזמן של התעלות, של רוחניות. ואז ממילא יוכל לשלוט על הרגשות שלו. כשאדם יש לו פחד מקהל, או פחד מלעשות דבר מסוים, שיעצור לרגע ויזכר בזמן שהיה לו ביטחון עצמי -זמן שהיה לך אהדה, ואהבה, או הרגשה של אושר עילאי! ואז תוכל לקבל כוחות באותו זמן. וזה נקרא להזהיר גדולים על הקטנים -להזכר ברגעים גדולים ואיתם להזהיר על אירועים קטנים בחיים שלנו. כשאנחנו במוחזי דקטנות.. וכן כותב ר' נפתלי מרופשיץ -שאם אדם רוצה שתתקבל תפילתו -שיזכר בזמן של תפילה שהייתה לו בעוצמה -והיא תתן לו כח שתתקבל תפילתו עכשיו. מדהים! ברוך שכינותי.

בואו יזכר ברגעים גדולים, בניסים, ברגעים טובים שקרו לנו. וכך נמשיך להאמין בעצמינו ולהגיע לרגעים נעלים יותר. שבת שלום ומבורך!



ימי ספירת העומר

מו"ר הגאון הרב שלמה בצרי שליט"א

רב קהילה וראש כולל
בבית כנסת בית יוסף
רח' גלבוע 11 גבעתיים

נהגו בימי העומר לא לישא אשה ולא לשמוע כלי נגינה ושלא להסתפר, מכיוון שבזמן זה מתו עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא, ונשאר העולם שמם מתורה, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ולימד אותם תורה, והם רבי מאיר בעל הנס, ורבי יהודה ברבי אלעאי, רבי יוסי בן חלפתא ורבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בן שמעון. והם הם שהעמידו את התורה על תילה מאותו הדור והלאה. ויש להבין הרי מנהגי אבלות לא נוהגים יותר מתקופה של שבעה, שלושים ויום השנה. לאחר שנה נגמרת האבלות ואחת לשנה יש יארצייט מה עושים ביארצייט? כל אחד כמנהגו וכו' וכו'. אם כן מדוע אנו מתאבלים עד היום על מותם של תלמידי רבי עקיבא, הרי חלפו למעלה מאלפים שנה ממותם, ומה מיוחד כל כך בעניינם? מובא בגמרא (במסכת מנחות כט:) אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו להקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו: ריבוננו של עולם מי מעכב על ידך, אמר לו: אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילין של הלכות. שואל בעל "חזון יחזקאל" רבי יחזקאל אברמסקי מובא שעל כל קוץ וקוץ ישנם תלי תלים של הלכות, היכן הם ההלכות הללו? היכן הם מאות ואלפי דרשות עלומות אלו? משיב הוא ואומר שדרשות אלו נמסרו לתלמידיו של רבי עקיבא ועם פטירתם הכל אבד. יוצא שאנו לא מתאבלים על בני אדם אלא על התורה העצומה שהפסדנו בזמן זה, ולכן בלי"ג בעומר אנו שמחים ביותר על התורה שחידש וגילה רבי שמעון בר יוחאי ובאותו היום פסקו מלמות.

אורות חיים

מו"ר הגאון הרב חיים כהן זצוק"ל

הרב החלבן



בספרי המקובלים מובא: שרבי שמעון בר יוחאי היה ניצוץ ממש רבינו, מסופר בזהר הקדוש שאמר רבי שמעון מעיד אני עלי שמים העליונים ואת הארץ הקדושה שאני רואה עתה [בשעה חיבורו של אדרא רבה] שאני רואה עתה מה שלא ראה שום אדם מיום שעלה משה על הר סיני ואני רואה שפני מאירות כאור השמש המאיר בתוקפו שעתיד לצאת לרפואת את צדיקי העולם כמו שכתוב: "והרחח לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה" ועוד שאני יודע שפני מאירות ומשה לא ידע כי קרן אור פניו, וכתב רבינו הארי"י כי רבי שמעון היה ניצוץ משה רבינו וכמו שמש רבינו ברח מפני חרב פרעה והשיג שלימותו במדבר, כן רבי שמעון ברח מפני הקיסר והתחבא במערה והשיג שלימותו שם, ועוד כמו שמש רבינו הוריד שאת תורת הנגלה כן רבי שמעון הוריד את תורת הנסתר, וכן מובא כשמה שרבינו עלה לשמים כתוב: "עלית למרום שבית שבי" שבי ראשי תיבות שמעון בן יוחאי, ורבי שמעון חיבר חמשה חלקים בספרו "ספרא דצניעותא" כספרו של משה. ורמזים נוספים לעניין זה, "לי"ג בעומר" גימטרייה "משה", וכן תמיד בכל שנה, ביום השבוע בו יחול יום פטירתו של משה רבינו ז' באדר, באותו יום יחול ל"ג בעומר, וכן בסוכות הבא יחול באותו יום האופיזין של משה רבינו. (נחלת שדה)

כאייל תערוג

מו"ר הגאון הרב אייל עמרמי שליט"א

ראש מוסדות
"כאייל תערוג"



כשיש שלום אפילו הנמר והכבש חיים יחד אדם שלוקח משהו שהפוך ממנו בדעות ובכל מהות החיים שלו, והוא חי איתו באהבה ובשלום אז הוא קונה את אותה דעת וממילא מתרבה אצלו השלום כי הוא מבין שה' זה מי ששלח לו את האדם ההפוך ממנו בדעת כדי שיהיה לו מנגד, ובזכות זה האדם יתעלה ויתקרב יותר לה' כי האור ניכר מתוך החושך. ולכן נבואות העתיד כתוב: "וְגַרְצָבָעַם כָּפַשׁ וְנִמְרָעַם גְּדִי יִרְבֶּה... כִּי מְלָאָה הָאָרֶץ דְּעָה אֶת ה'" (ישעיהו, י"א), כשתהיה דעת בעולם לבני האדם אז זה ישפיע על החיות, והנמר כבר לא ירצה לטרוף את הגדי. ולכן אדם צריך ללמוד מזה להסתדר דווקא עם אלו שמנגדים אותו, לפעמים זאת אשתו שחושבת בדיק הפוך ממנו ואם הוא מצליח לקנות את הדעת אז הוא חי איתה בשלום ובאהבה, כי הוא מבין שזה מה שה' יתברך הביא לו לתיקון נשמתו.

סוּסֵה

ציוד משרדי
הדפסת דפי סוכר

רח' עוזיאל 116 טל': 03-7323174
פתוח כל יום מ-7:30 בבוקר

דניאל החייט
מקבל כל סוגי התיקונים
יחס אישי ואדיב, מחירים נוחים

מכפלת 15 ₪
מכפלת + הצרה 35 ₪
רוכסן למכנס 20 ₪

רחוב שמואל וינברג 3
פ. ירושלים 47, אזור העיריה
054-8736109

פרסם כאן!!

ותיה שותף לזיכוי הרבים

050-5218899

דפוס דדי

www.dfus-dadi.co.il

כל עבודות הדפוס
עוזיאל 95 רמת-גן

פליירים • כ.ביקור • סדקיות • מנטים
חומות • שילוס • משרדות • המנות לארבעים

03-5744334

לוינסקי הקטנה

כשר קלה במקום

תבלינים, קיטניות
פירות יבשים, פיצוחים
והרבה דברים טובים

רח' עוזיאל 86 רמת גן
077-4044259

לעילוי נשמת: אורית בת טובה, מו"ר מרן הגאון ר' עובדיה יוסף זצוק"ל, מו"ר מרן הגאון ר' מרדכי אליהו זצוק"ל, הרבנית ספירית חיה בת בתיה, אסתר בת לוגה מו"ר הרב חיים אבישלום כהן (החלבן) בן בלגאק.

לזיווג הגון: אליהו חדר בן אסתר, אורטל בת מיכל, אליהו בן אהובה, תום בן אורית.

לרמזאה והצלחה: מו"ר הרב חיים רבי בן שרה, בילה בת מרים מרים בת אסתר, אסתר בן מרים, שמחה בת אסתר, רות מירה בת שמחה, גד בן דליה אליה, שלמה בן לבנה, אברהם בן בליגה.

לא לקרוא את הפרסומות בשבת.