



השיעור השבועי כאייל תערוג

שיעורו השבועי של מו"ר ועטרת ראשנו
הרב אייל עמרמי שליט"א
מגדולי מזכי הרבים בדורנו
ונשיא ממלכת התורה 'כאייל תערוג'

שיחות מוסר ע"פ חסידות

על ידי האמת, אור ה' ישרה עליך

גיליון ר"ט - פרשת כי תשא

מדור חדש!
סיפורי
צדיקים
עמ' 10

העלון מוקדש

להצלחת	לרפואה שלימה	לעילוי נשמת
אברהם בן חווה - הצלחה וזיווג הגון אורן בן שולמית דוד דודי בן רחל חלי שרון ביטון ומשפחתו בן רחל ושמעון	ליליאן נבאי בת אסתר רונית בת ברכה שולמית בת סמרה אילן בן לידיה שרה בת לולו שירה בת סיגל מרדכי בן פאני	נח גורדון בן נורנה ז"ל אברהם בן רחל ז"ל דוד עובד בן שמחה ז"ל ר' מאיר שריקי בן מסעודה ז"ל לטיפה בת לולו ז"ל אליהו חי בן רנינה ז"ל הרצל בן השמת ז"ל
העלון מוקדש לרפואת אילנה חתון בת מלכה שתחי' בתוך שאר חולי עמו ישראל העלון מוקדש לע"נ משה בן רחל ז"ל שושנה בת לטיפה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה		

השיעור השבועי כאייל תערוג

מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א

לקבלת העלון, להפצה והוספת מוקדים, להקדשות והנצחות ולכל ענייני העלון
אהרון | 052-9695044 | להפצת או קבלת העלון באיזורכם:

		<u>מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון</u>	
058-3297724	חדרה		
058-3888899	חיפה אהרן חזן	050-4177727	אדם משה הלוי
054-7999768	יקנעם והאזור נתנאל	050-4112334	אור יהודה יצחק
050-6096476	מעלות אלירן כהן	054-7330809	אזור ליאור עברי
053-8280661	מגדל העמק משה סויסה	054-9739732	אחיעזר אור יוסף
054-4281773	נהריה ערן	054-4461239	אריאל אביב פינטו
054-7724310	נווה שאנן נתנאל חיון חדש!	050-2909702	בני ברק בן סעדה
054-4320790	נתניה שמרון רחנצויג	052-2835442	בת ים כהן שמעונוב
054-6467078	עפולה אלי אסולין	050-2233507	גבעתיים אלי פלאש
050-9811995	עכו שלום אלזן	054-8348303	גדרה שי גל
052-4578972	צפת ומירון יוסף בן דוד	054-5912934	חולון אורן
053-2730024	קצרין ברק פוגלהוט	052-4624432	חשמונאים נאור
052-5422265	קרית ביאליק שאול תשובה	050-7990060	טלזסטון קרית-יערים יעקב
050-9371476	קרית חיים עופר ביטון	054-2919221	יבנה עמית
052-6994942	קרית שמואל אביעד זנו	052-9695044	ירושלים ירון
055-6788517	קרית שמונה עמוס אליה	054-3253799	כפר סבא אברהם
053-5882799	שלומי יובל	054-7967670	לוד אדם
	דרום הארץ	054-6660542	מעלה אדומים גיא
050-4144121	אבן שמואל מיכאל לוי	054-5805367	מושב ירחים אופיר דוד חדש!
053-2801234	אילת אריאל בניסטי	054-2639782	נס ציונה דוב
054-7515500	אשדוד מרדכי בטיטו	053-3159033	עמנאל ברוך וקנין
053-2823666	אשקלון נדב משה	052-5426741	קריתארכע דוד אדרעי
052-8847778	באר שבע אלמוג סרוסי	053-2466221	קרית עקרון אבישי משה
054-8405397	דימונה בן שושן	052-5002090	ראש העין הראל
050-3240240	מושב איתן רועי קדושים	054-7453096	ראשון לציון אלמוג
050-5922001	מושב זרחה אברהם	054-2390447	רחובות איתן אזולאי
055-5537680	מושב מנוחה יקיר	055-9193148	רמלה שי אוחיון
050-4304342	מושב רווחה אודי מישאל	053-3139506	רמת גן וקרית אונו עמרם
052-7186779	ערד רחמים	054-8003031	רעננה שרון יעקובי
050-6656562	קרית גת אביהו שקלים	050-4533534	שוהם גיא בן עמי
052-6494317	קרית מלאכי ניסים	053-3145436	תל אביב מאיר
050-6462038	שדרות בן-ציון	050-3564444	תל ציון (כוכב יעקב) עמית
	חוץ לארץ	050-9945999	תקוע אורן זנטי
1-380-50-5776453	אומן נחמן קלור		צפון הארץ
1-818-9345753	לוס אנג'לס הוד	054-2554533	אור עקיבא אברהם ברדה
1-910-9640474	מיאמי שבי	055-9191732	בית שאן חגי
1-651-2464179	ניו יורק יוסי	054-2399998	הקריות והסביבה מרדכי אוחיון

סך זלוות חוברות אחת למקורבת צוד ירודי לקב"ה בסכ"כ 1 ל"ה באבד

המאזנין אחרים וליטול חלק בקיבוץ רובינס. ארטטיס אהרון - 052-9695044

גיליון ר"ט - פרשת כי תשא

תוכן העניינים:

ד	רק על ידי תפילות וצעקות אפשר לצאת מ"מצרים"
ה	איך רבי נחמן הצליח להגיע למה שהגיע????
ה	מדהים!!! עם ישראל במצרים בלי ברית מילה אבל עם התפילה!!
ו	המקטרגים עושים הכל שהאדם לא יתרכז בתפילה שלו
ז	איך בכל זאת יעלה האדם את התפילות הפחות טובות שלו לה'???
ז	רבי נחמן נותן עצת זהב גם לאדם שאינו מצליח בתפילתו!!
ח	כדי לזכות להתקרבות לה' כל אדם צריך למצוא את דרך האמת שלו
ט	סיפורים אישיים מחזקים
ט	התשובה היא התרופה לכל הבעיות שלנו בחיים
י	סיפורי צדיקים
י	רבי אלימלך מליז'נסק

תורה קי"ב

על ידי האמת אור ה' ישרה עליך

זֶה לְעֹמֶת זֶה עֲשֵׂה. וּבְפָרֵט מִי שֶׁכָּבַר נִמְשָׁךְ אַחַר עֲבֻרוֹת, חֵס וְשְׁלוֹם, וְנִמְשָׁךְ אַחַר הַסְטֵרָא אַחְרָא, וְשֵׁם מְקוֹמוֹ, חֵס וְשְׁלוֹם, וְהֵם מְסַבְּבִין אוֹתוֹ מְכַל צַד. וְכַאֲשֶׁר יַעֲוֹר רֹחוֹ לְשׂוֹב אֶל ה', קִשָּׁה לוֹ מְאֹד לְהִתְפַּלֵּל וּלְדַבֵּר דְּבוּרִים לְפָנֵי ה', כִּי הֵן מְסַבְּבִין אוֹתוֹ מְכַל צַד, לְכָל אַחַד לְפִי עֲנִינוֹ כַּנ"ל. וּמַחֲמַת שְׂאֵי אֶפְשָׁר לוֹ לְהוֹצִיא דְבוּר לְפָנֵי אֱלֹקִים בְּדַחֲלוֹ

בתורה הנפלאה הזאת כותב רבינו הקדוש כך:

"צִהָר תַּעֲשֶׂה לְתַבָּה וְאֶל אִמָּה תִכְלֶנָה מְלַמְעָלָה, וּפְתַח הַתַּבָּה בְּצִדָּה תְּשִׂים, תַּחְתִּים שְׁנַיִם וְשְׁלִישִׁים תַּעֲשֶׂה (בראשית ו): פֶּרֶשׁ נִשְׂ"י: צִהָר - יֵשׁ אוֹמְרִים אָבִן טוֹב וְיֵשׁ אוֹמְרִים חֲלוֹן: הִנֵּה יָדוּעַ, כִּי: סָבִיב הַשְּׂעִים יִתְהַלְכוּן (תהלים י"ב); כִּי הַסְטֵרָא אַחְרָא מְסַבְּבַת הַקְדָּשָׁה, כִּי אֶת

העליונים לא מפני שלמד הרבה מש"ס ופוסקים, רק משום תפילה שהיה מתפלל תמיד בכוונה גדולה ומשם זכה למעלה עליונה".

כל מה שזכה הבעל שם טוב לא היה בגלל הלימוד אלא רק בגלל שהיה מתפלל ומתחנן לפני ה' שיקרב אותו אליו וייקח ממנו כל מיני יצרים, תאוות וחטאים שמרחיקים אותו.

האדם צריך לדעת שאם הוא לא מדבר עם ה' "בדחילו ורחימו", כלומר עם יראה ואהבה אז הוא אף פעם לא יתקרב לה'!!

רק על ידי תפילות וצעקות אפשר לצאת מ"מצרים"

רבי נתן כותב על רבי נחמן: "ועיקר עבודתו שעל ידה זכה למה שזכה", רבי נחמן כבר בגיל 36 זכה לכבוש את פסגת האמונה ולדעת את כל "תיקוני הזוהר" בעל פה מילה במילה, תיקוני הזוהר זה שבעים פירושים רק על המילה "בראשית" והם כוללים את כל סודות הזוהר ומעשה מרכבה, והכל הוא ידע ושלט. ומהי? "היא רק על ידי ריבוי תפילות ותחינות ובקשות וריצויים ופיוסים שהיה מתחנן אליו יתברך", שום דבר חוץ מהתפילה לא קירב אותו לה'.

רבי נחמן עצמו מספר שהיה לו הרבה תאוות כמו תאוות אכילה ושינה, ועל ידי תפילות ותחינות הוא הצליח

ורחימו וחיית כראוי, לכן כל הדבורים והתפלות שהוא מדבר לא יוכלו לבקע הפחיצות והמסכים המבדילים לעלות למעלה, ונשארים למטה תחת המסכים. עד אשר יזכה וישוב באמת, וידבר דבורים הראויין להתקבל בדחילו ורחימו מעמקא דלבא בהתעוררות גדול, אזי מבקע הדבור המאיר את כל הפחיצות והמסכים המבדילים, ויעלו עמו כל הדבורים שהיו מנחים למטה עד הנזה. אך איך יזכה לזה, העקר שהכל תלוי בו הוא אמת - לילך בדרכי אמת לפי מדרגתו, כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת (שבת נ"ה, יומא ס"ט), והוא יסוד הכל, כי אמת הוא ראש תוף סוף. וכיון שהוא במדרגת אמת, אזי כפיכול נתלבש בו אור השם יתברך בעצמו, אשר חותמו אמת, ואז נאמר עליו: ה' אורי וישעי (תהלים כ"ז). וכיון שה' אור לו, יוכל למצא פתחים הרבה לצאת מהחשך והגלות שהוא סגור שם".

מורנו הרב מסביר לנו בתורה הזאת שכמו שכולנו יודעים אי אפשר לאדם להתקרב לקב"ה אלא רק על ידי הדיבור, התפילה והבקשה.

כאשר האדם אומר את הבקשות והתחינות שלו מעומק הלב, התלהבות, דמעות ורגש רק אז הוא מצליח להתקרב לה' ולשכנה.

כמו שאומר הבעל שם טוב הקדוש בצוואת הריב"ש: "הנשמה אמרה לרב שמה שזכה שנתגלו אליו דברים

מבלה ימים ושנים על זה, אדם אחרי יום יומיים שהתפלל על דבר מסוים כבר מתחיל להתייאש ואומר: 'התפילות שלי לא עוזרות לי' וזה מצחיק כי האדם צריך להתפלל כל החיים שה' ייקח לו את היצרים, התאוות והמחשבות הרעות, ולא רק במשך יום יומיים...

"והיה מטמין את עצמו תחת גג במחיצת קנים שמחזיקים שם תבן ומספוא, והיה צועק בלחש לה' שיזכה להתקרב אליו", רבי נחמן היה מחפש כל מיני דירות מסתור, מרתפים, חניות ומקלטים והיה צועק בלחש צעקות לה' שיוציא ממנו כל מיני כעסים ועצבות, ועל ידי התפילות האלו זכה להיות רבי נחמן!

תדעו לכם שרבי נחמן גדל בדיוק כמונו עם כל מיני תאוות, יצרים ומידות רעות, אבל הוא בניגוד אלינו לא התעצל לצעוק לה', ולכן הוא הצליח להגיע למה שהגיע!

מדהים!!! עם ישראל במצרים בלי ברית מילה אבל עם התפילה!!

רבינו הרמב"ן כותב:
"ומן הידוע שהיו ישראל במצרים רעים וחסאים מאוד וביטלו את ברית המילה", עם ישראל במצרים לא היו רק במצב שרצו תחבורה ציבורית בשבת... אלא הגיעו לרמה שלא עשו בכלל ברית מילה.
"ואומר לשפוך חמתי עליהם בארץ

להתגבר עליהם ולהיות קרוב לה'.
"והיה מרצה ומפייס את ה' בכמה תפילות ובקשות שיזכהו ברחמיו לקרבו לעבודתו. ועיקר מה שהועיל לו היו התפילות שהתפלל, והיה מרצה ומפייס את ה' ומתחנן אליו בכמה טענות שראוי לו וכדאי לו יתברך שיקרבו לעבודתו".

רבינו הקדוש היה מתפלל ומתחנן לה' שיקרב אותו ויוציא לו את כל החסמים והמכשולות שהם כל התאוות והיצרים שיש בדרך אליו.

האדם צריך לדעת שלבד הוא לא יכול להתקרב לה', ורק אם ה' יחליט לקרב אותו אז זה יקרה כי היצר הרע שמפריד בין האדם לקב"ה הוא גרנדיוזי ואף אחד בעולם לא יכול עליו.

אדם יכול להצליח להתגבר על ניאוף אבל אז יצר הרע יפיל אותו בגאווה, וכשהוא יתגבר על הגאווה אז יצר הרע יפיל אותו בכעס, וכך הלאה.

ולכן כל מה שנשאר לאדם זה רק להתפלל ולהתחנן לה' יתברך, כמו שכתוב: "וַיִּצְעַק אֶל ה' אֱלֹהֵי אֲבֹתָיו... וַיִּוְצֵאֵנּוּ ה' מִמִּצְרַיִם" (דברים, כ"ו), רק על ידי התפילה והצעקה, האדם יוצא מהמצרים שלו.

איך רבי נחמן הצליח להגיע למה שהגיע???

וממשיך רבי נתן:
"והיה רגיל בזה מאוד מאוד, והיה

דיבר רע על חברו ובגלל זה אשתו התגרשה ממנו, ה' יסובב את הגלגל שגם הוא שדיבר יתגרש.

כמו שהגמרא אומרת שאדם שדיבר רע מקבל צרעת ויושב מחוץ למחנה לבד בדיוק כמו שהוא הפריד בין אנשים והשאיר אותם לבד, אז אדם יודע שיש עליו גזירה להיות לבד, והוא כבר לא יכול לתקן את מה שעשה, אז נשאר לו לעשות רק דבר אחד: תפילה!! כי תפילה זה מעל הכל, ואם האדם יתפלל באמת מעומק הלב, ה' יציל אותו גם מזה!!

המקטרגים עושים הכל שהאדם לא יתרכז בתפילה שלו

אז רבי נחמן מסביר שבאמת אי אפשר להתקרב לה' ללא תפילה מעומק הלב אבל מה לעשות שאדם יש לו עוונות, והם יוצרים מצב של "סְבִיב רְשָׁעִים יִתְהַלְכֶן" (תהלים י"ב), כלומר כל המקטרגים שנבראו מהעוונות שלו מסתובבים סביבו כל הזמן.

וכשאדם בא להתפלל ולהתקרב אל ה' אז אותם מקטרגים יודעים שהתפילה היא ה"אנטי וירוס" שלהם, ולכן הם עושים את הכל כדי להטריד את האדם ממחשבתו, ופתאום נכנסים לאדם כל מיני מחשבות של "כְּחִי וְעָצָם יָדִי" (דברים, ח').

נכנס לאדם מחשבה להוריד את השכר של העובד שלו, או איך לצעוק

מצרים, ה' רצה לחסל את כל הדור הזה.

"ועל כן ארך גלותם עוד שלוש שנה, והיה ראוי שיתארך להם יותר הגלות, אלא שצעקו והרבו בתפילה", הם לא רצו לעשות ברית מילה אבל הרבו בתפילה.

"וְזֶה הַטַּעַם וְיִזְעָקוּ וְיַעֲלֵל שְׁוֹעֲתָם אֶל הָאֱלֹהִים מִן הָעֶבְדָּה... וְיִשְׁמַע אֱלֹהִים אֶת נַאֲקָתָם" (שמות, ב'), כי לא היו ראויים להיגאל אלא שקיבל צעקתם, מה שהרמב"ן כותב כאן זה פלא פלאים!!! ה' מוכן לקבל את בני ישראל בלי ברית מילה אבל העיקר שהם צועקים אליו שיציל אותם, ובאמת ה' מושיע אותם במצב שהם עדיין ללא ברית המילה ורק ממש לפני שהם יוצאים ממצרים, משה רבינו עושה את קורבן פסח ומל אותם.

כלומר ה' עונה להם עוד לפני שהם עושים בכלל ברית מילה, וה' גם לא מבקש שהם יעשו ברית מילה לפני שהוא מחליט לגאול אותם, והכל בגלל שהם צעקו לה'! וזה הכי חשוב.

רבתיי, התפילה היא ברומו של עולם, מעל הכל!! התפילה היא מעל התורה, המצוות, העונש והשכר.

בתפילה אחת האדם משנה את הבריאה, אדם צריך לדעת שמידה נגד מידה לא בטלה, ולכן אם הוא עשה משהו רע לחבירו אז צריך לבוא עליו בדיוק מה שעשה לחבירו, אדם

התפילה שלו נתקעת אבל לא נאבדת, זאת אומרת כל התפילות של האדם שנעשות ללא כוונה או ללא התלהבות ושמחה לא נעלמות חס ושלום אלא מחכות לו.

ברגע שהאדם יצליח להתפלל אפילו תפילה אחת כמו שצריך, אז בתפילה הזאת הוא יצליח להעלות גם את כל התפילות שנתקעו לו למטה.

"ועד אשר יזכה וידבר דיבורים הראויים להתקבל בדחילו ורחימו ומעומק דליבא בהתעוררות גדולה", אם האדם ידבר לקב"ה כמו שהוא מדבר מול פקיד מס הכנסה שהולך לקחת לו את הבית בגלל החובות שלו, אז התפילה תעלה ותעזור לו.

רק חשוב שאדם ידבר בהתעוררות ואז הוא יראה לה' שהוא מאמין שרק הוא יכול להציל ולקרב אותו.

"ואז יעלו עמו כל הדיבורים שהיו מונחים למטה עד הנה", התפילה הטובה פותחת שביל לכל התפילות הלא טובות שהתפלל בעבר ולא יכלו לעלות למעלה ולפעול.

רבי נחמן נותן עצת זהב גם לאדם שאינו מצליח בתפילתו!!

אז רבינו הקדוש שואל מה יעשה האדם שלא מצליח להתפלל ברגש ובכוונה בגלל ש"סְבִיב רְשָׁעִים יִתְהַלְכֵן", כל המקטרגים לא נותנים לו להתפלל עם דמעות ורגש, וכמו

על הפקיד שמולו, ובמקום שיתעסק בלדבר מול מלכו של עולם, הוא עסוק בכל מיני השתדלויות שבכלל לא יעזרו לו.

הבעיה היא שהאדם מרגיש שהיצר הרע ממש אונס אותו ומכניס לו את המחשבות הללו לראש, ולכן הוא לא מצליח להתרכז בתפילה למרות שהוא מאמין שאם יצליח להתרכז אז התפילה תפתור לו את כל הצרות והבעיות ותבטל אותם.

וגם אם האדם כבר במצב שהוא מצליח להתגבר על מחשבות של גאווה, אז נכנסות בו כל מיני מחשבות של נקמות ונטירות לחבר שלו שלא החזיר לו את הכסף או על אשתו שלא כיבדה אותו מספיק לטעמו.

"ולכן כל הדיבורים והתפילות שלו לא יוכלו לבקוע את המחיצות והמסכים המבדילים, ונשארים למטה", אם האדם לא מתפלל "בדחילו ורחימו" ובהתלהבות, התפילה שלו לא עולה לשמיים ונתקעת בגג בית הכנסת.

איך בכל זאת יעלה האדם את התפילות הפחות טובות שלו לה'???

תדעו לכם שלמרות מה שאמרנו שאם האדם לא מתרכז אז התפילות שלו נתקעות למטה ולא עולות לשמיים, בכל זאת יש נחמה גדולה. אדם התפלל בצורה לא טובה אז

בש"ס, אז זה עיקר התפקיד של האדם הזה לשבת ולעמול בש"ס.

ויש אדם שהמהלכים של הגמרא ממרמרים אותו, אז זה לא האמת שלו אלא עיקר תפקידו זה לחלק מנות לאנשים נצרכים כי מזה הוא הכי נהנה וזה נותן לו סיפוק גדול וקרבת אלוקים אז זה האמת שלו.

האדם צריך לדעת דבר חשוב מאוד, אסור לו אף פעם להסתכל על זה שלומד ביגיעה או על זה שעושה מצוות בדקדוק רב כי זה האמת שלהם שמיחדת להם באופן ספציפי, ואילו לו עצמו יש את האמת שלו.

האדם צריך להתעסק בעיקר במה שממלא ומספק אותו, כמובן שזה בתוספת ללימוד התורה הרגילה כדי שיידע לקיים אותה ולעשות מצוות כמו שצריך.

אבל האדם מתמקד במה שממלא אותו ומקרב אותו להקב"ה ולא מסתכל על מה שאנשים אחרים עושים.

אדם לפעמים רואה שהוא נדבק בהקב"ה כאשר הוא מחלק נקניקיות לרעבים ואחרים מחזירים בתשובה אנשים רחוקים, והוא מצטער על זה... אבל זה לא נכון כי זאת עבודת ה' שמיחדת לו וזה התיקון שלו, והם יש להם את העולם והתיקון שלהם.

וצריך לדעת שרק האדם עצמו יוכל לדעת ממה הוא מתמלא ומה מקרב אותו לה' יתברך, וזאת ה"אמת" שלו!! ועל זה כותב רבי נתן:

"ואז אור ה' ישרה עליו", כאשר האדם

שאומר האר"י הקדוש שלאחר חורבן בית המקדש תפילה ללא דמעות ורגש פשוט לא עולה כי השכינה חומלת רק על האדם הבוכה.

מה יעשה האדם שלא מצליח להתגבר על הקליפות המפריעות לו? אז רבי נחמן נותן עצה, שאם האדם יבדוק אותה בשטח אז הוא יראה כמה היא נכונה ואמיתית.

אומר הרב שיש דבר אחד שהאדם יכול לעשות כדי שאור ה' יזרח עליו, הדבר הזה הוא נקרא: "דרך אמת".

כי חותמו של הקב"ה היא האמת, כלומר חותם זה דבר שמדביק בין שני דברים, כך אם האדם רוצה שיישאר עליו תמיד חותמו של הקב"ה אז הוא צריך ללכת בדרך האמת.

רבי נחמן מסכם כך: האדם צריך "ללכת בדרך אמת לפי מדרגתו"!!

כדי לזכות להתקרבות לה' כל אדם צריך למצוא את דרך האמת שלו

רבי נתן מסביר נפלא את דבריו של רבינו הקדוש:

רבי נתן אומר שכמו שאנו יודעים התורה שלנו היא ססגונית ומלאה במצוות, חסדים, צדקות, אהבת הבריות ועוד אינסוף דברים נפלאים בתוך התורה שלנו, וכל אדם מאתנו צריך ללכת על פי האמת של מדרגתו. יש אדם שמרגיש סיפוק ושמחה כאשר הוא לומד כל מיני סוגיות קשות

שיחתו השבועית של מו"ר השיעור השבועי הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

ימצא את האמת שלו אז ה' ישרה עליו בדבקות ובהתלהבות וירגיש התקרבות
את האור שלו, וממילא האדם יתפלל מדהימה לה' יתברך!!!

סיפורים אישיים מחזקים

גם לכם יש סיפור אישי? שתפו אותנו ונפרסמו.
במייל: 0526558387 או בוואטסאפ: 052-9695044

התשובה היא התרופה לכל הבעיות שלנו בחיים

סיפר כבוד הרב אייל עמרמי שליט"א:
'ביום קבלת קהל הגיע אלי יהודי רחוק שמתפלל בבית הכנסת שלנו מדי פעם ובעיקר בחגים, והוא סיפר לי שהיה לו עסק שנפל ובעקבות כך יש לו המון חובות למוסדות ולאנשים פרטיים שהוא לא מצליח להחזיר אותם.

והנה יום אחד הוא מקבל מכתב שהדירה שהוא גר בה נלקחת ממנו לכונס נכסים ותימכר במחיר מוזל כדי להחזיר את החובות שלו. האדם הזה ניסה בכל דרך לשכנע את שלטונות החוק שלא לקחת לו את הדירה, ובכל פעם הוא נתקל בסירוב מוחלט ובחומה בצורה. ועכשיו הוא הגיע לשאול מה אפשר לעשות עכשיו?

אמרתי לו כך: 'אם תחזור בתשובה אבל באמת ובלי משחקים, אני מבטיח לך בשם רבינו בחיי בעל ספר "חובת הלבבות" שה' יסדר לך את כל העניין'. האדם הזה הסתכל עלי כלא מאמין ואמר: 'האמת היא שאני לא מאמין כי הדירה כבר נלקחה על ידי כונס נכסים, אבל בשביל הספורט אני מוכן לחזור בתשובה'. הסברתי לו מה הוא צריך לעשות בשביל ההתחלה, והוא יצא לדרך.

כעבור שבועיים הוא חזר וסיפר לי כך: 'הרב, עשיתי כל מה שאמרת. התחלנו אני ואשתי לשמור שבת והיא שמה כיסוי ראש ועוד דברים נוספים, והנה קרה הבלתי יאומן התקשרו אלי מהכונס נכסים ואמרו לי שהחליטו לתת לי עוד שלושה חודשים עד שהן ימכרו את הדירה בעצמם. מיד הצעתי בעצמי את הדירה למכירה במחיר מופרע מהשוק וחיכיתי לישועת ה'.

לאחר כמה ימים הגיע קונה ואמר שהוא מוכן לקנות את הדירה במחיר המופקע כי הוא התאהב בה. הבחור הזה מכר לו את הדירה, ובכסף שקיבל הצליח להחזיר את כל החובות ולקנות לעצמו דירה יפה אחרת. התשובה היא התרופה לכל הבעיות שלנו בחיים!!!

סיפורי צדיקים

רבי אלימלך מליז'נסק - כ"א אדר

רבי אלימלך וייסבלום מליז'נסק היה אדמו"ר ומנהיג חסידי בדור השלישי לחסידות. רבי אלימלך היה אחד מגדולי רבני החסידות בפולין, עד כדי שבספר "מאור ושמש" הוא מושווה לבעל שם טוב הקדוש. מילדות שקד על לימוד תורת הנגלה והנסתר ומיעט בשינה. יחד עם אחיו ר' זושא יצאו לגלות של 8 שנים במהלכן עברו בין כפרים ועיירות, סבלו גידופים ומכות, ובתום שנות הגלות זכו לרוח הקודש. חיבורו "נועם אלימלך" היה מראשוני ספרי החסידות, ובו עיקרי דרכו ושיטתו אשר קובצו יחד על ידי בנו אלעזר, ומשמש עד היום כסגולה ללידה קלה. במלחמת העולם השנייה הרסו הנאצים ימ"ש את האוהל שהיה על קברו ומצאו את ארונו שלם, כאשר פתחו את הארון גילו לתדהמתם את גופו שלם כאילו זה עתה נטמן. לאחר המלחמה הוקם אוהל חדש על יסודות האוהל הקודם. רבי אלימלך נפטר בעיר רבנותו בליז'נסק, וקברו הפך למקום עלייה לרגל. רבי אלימלך אמר כי מי שיעלה לקברו לאחר מותו לא ייפטר מהעולם בלא תשובה. בעל ה"תפארת שלמה" מרדומסק אמר כי ביום זה עומד רבי אלימלך וכפיו פרוסות, והוא מברך וממליץ טוב בעד השופכים שיח על ציונו וקוראים מספריו הקדושים ללמוד ולקיים.

רבי אלימלך חיבר תפילה שנועדה לאמירה כהכנה לתפילת שחרית, הידועה כתפילת רבי אלימלך. קטע מתוך התפילה: "אֲדַרְבָּהּ, מִן בְּלַבְנוּ שְׁנֵרְאָה כָּל אֶחָד מְעַלְת חֲבֵרֵינוּ וְלֹא חֶסְרוֹנָם, וְשִׁדְדָר כָּל אֶחָד אֶת חֲבֵרוֹ בְּדַרְךְ הַיֶּשֶׁר וְהַרְצוּי לְפָנֶיךָ, וְאֵל יַעֲלֶה שׁוֹם שְׁנֵאָה מֵאֶחָד עַל חֲבֵרוֹ חֲלִילָה וְתַחֲזֵק הַתְּקַשְׁרוֹתֵינוּ בְּאַהֲבָה אֵלֶיךָ, כְּאֶשֶׁר גָּלוּי וְיָדוּעַ לְפָנֶיךָ. שְׁיֵהָא הַכֵּל נַחַת רוּחַ אֵלֶיךָ."

פעם אחת, בשעה מאוחרת מאוד בלילה, לאחר שקיבל הרבי קהל שעות ארוכות כדרכו בקודש, ולאחר עבודה קדושה של ימים ולילות רצופים, ביקש לנוח מעט. עלה הרבי על יצועו וניסה להירדם, והנה נשמעה נקישה על תריס החלון. באותו רגע חלפה מחשבה בראשו של הרבי: 'הלא אינני מלאך, אני בשר ודם, מדוע אנשים לא נותנים לי מנוחה?', אולם ברגע קט התעשת הרבי והתחרט על המחשבה הסוררת; הוא קם כארי, ואץ אל החלון לשמוע מה מבוקשו של הדופק. היהודי ביקש ברכה בעבור בתו הזקוקה לישועה, והרבי בירך והתפלל בעבורה. לאחר מכן הרהר הרבי: אם זו הייתה בתי - האם היה נופל בליבי צל של ספק האם לקום מאוחר בלילה בעבורה? זאת אומרת, הסיק הרבי, כי עדיין לא הפלתי בעצמי שכל יהודי יהיה שווה אצלי כצאצאיי היקרים, ולא תהיה לי עדיפות כלפיהם, אם כן, הסיק הרבי, אינני רשאי להניח תפילין של רבינו תם, שהרי בהלכה נפסק שאלו מיועדות בעבור 'מי שמוחזק בחסידות', ואני עדיין איני עונה על הגדרה כזו. לכן הפסיק להניח אותן. לאחר זמן מה הפטיר הרבי משמלויא, 'כנראה פעל כבר הרבי בעצמו, והחדיר בלבו הקדוש את הדרגה הנכספת, שכל יהודי יהיה שווה ערך בעיניו בדיוק כמו בני משפחתו הקרובים - רק אז הרשה לעצמו לחזור ולהניח את התפילין המיועדות למי שמוחזק בחסידות'.

וכמובן אי אפשר בלי הסגולה המפורסמת, של הספר 'נועם אלימלך', ללידה קלה

להניח את הספר מתחת לכרית לצדו של הראש. (שבט הלוי ח"ו סימן קס"ב). סעודה רביעית - היא גם סגולה ללידה קלה כפי שמובא בשם רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל, שכל אישה מעוברת אשר תאכל כל דבר שהוא במוצאי שבת, ותאמר בפיה שהוא לשם מצות סעודת מלווה מלכה, סגולה היא שתלד בנקל בעזרת ה' יתברך (כף החיים ומן הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר חלק י' סימן ל"ג).

בס"ד



התרחבנו

למערך הפצה ברחבי הארץ של דיסקים וספרים מכל הזמנים של מורנו הרב אייל עמרמי שליט"א



- * חדש! שער התשובה
- * חדש! ליקוטי מוהר"ן 12
- * חדש! שער הכניעה
- ❖ משלי הגר"א
- ❖ מסילת ישרים
- ❖ פרשת השבוע
- ❖ שער הבטחון החדש
- ❖ חובות הלבבות המלא
- ❖ עין יעקב
- ❖ שיעורים לנשים
- ❖ שיעורים מכל הזמנים ועוד...



מהרו והזמינו וההזמנה תגיע עד אליכם

052-9695044 אהרון

התקשרו ותראו! למבצע הפצת 100,000 דיסקים
בזכות התרומה שלק נגדו את זיכוי הרבים
כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו

דיסק און קי / נגן MP3 עם מחוון שיעורים

בואו להיות חלק כפרנס היום ולהשתתף בחלוקת החסד בכל יום מחולקות 500 מנות!

במסגרת חגיגות חב"ד

ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שבת
29 תמוז	30 אב	31 אלול	1 אלול	2 אלול	3 אלול
5 אלול	6 אלול	7 אלול	8 אלול	9 אלול	10 אלול
12 אלול	13 אלול	14 אלול	15 אלול	16 אלול	17 אלול
19 אלול	20 אלול	21 אלול	22 אלול	23 אלול	24 אלול
26 אלול	27 אלול	28 אלול	1 אלול	2 אלול	3 אלול

לקנייה באחמניה
בחינם!
כל רעב ממנו יאכל

כל המעוניין להקדיש יום לרפואה הצלחה, לע"נ יכנה לנתנאל 6785912-050
 להשתתפות במצווה חשובה זו ניתן להעביר ל:
 בנק מזרחי 20 סניף 458 ח-1 445404 לציין עבור נידת בית התבשיל (קבלות ע"פ סניף 46)

חזק!

כאיל תערוג על פי החסידות

שיחות מוסר על ליקוטי מהור"ן משיעוריו של הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

ליקוטי מוהר"ן

ספרי חיים

מאת רבי לוי מרדכי, כנפי נשרים 26 נב"ש י"ם
 02-642-8885 :תל | 085-684-2885 :פקס | 02-642-2023 :טקס
 www.hbooks.co.il | lgproject2009@gmail.com

ניתן להזמין גם > ידון
052-9695044

השיעור שכבש את הלבבות בארץ ובעולם

הרב **אייל עמרמי שליט"א**

בשיעור שאסור לפספס בכל יום רביעי אוירה מדהימה ונימונים שנכנסים לתוך הלב בליווי כלי נגינה

בכל יום רביעי בשעה 19:30 בבית המדרש הגדול "חסדי שמואל" רחוב הרב מן ההר 4 ירושלים

עזרת נשים פתוחה

מועבר בשידור חי | טשולנט בסוף השיעור